

Appingedam is een Middeleeuws stadje met nog een karakteristieke stedelijke bebouwing met fraai gerestaureerde huizen in o.a. de Solwerderstraat. Het Damsterdiep stroomt midden door het oude Appingedam en geeft zicht op de beroemde hangende keukens en de gerestaureerde pakhuizen die bewaard zijn gebleven. U vaart langs kaden van de vroegere Delf waar zeeschepen afmeerden en hun vracht losten.

Appingedam wordt ook wel het Venetië van het Noorden genoemd.



Ben Zuur is al meer dan 25 jaar stadsgids van Appingedam. Hij vertelt op een humoristische wijze over de historie van Appingedam.

Naast het stadsgidsen is Ben Zuur singer/songwriter in onze streektaal. Hij is bekend geworden met de klassieker Mien Damster Toren.

Daarnaast zingt Ben Zuur ook Evergreens in het Engels en Nederlands, terwijl hij zich begeleidt op gitaar.

Hij brengt naast het gidsen tijdens de rondvaart 3 liedjes ten gehore.

In het centrum vertelt hij over de historie van het stadje Appingedam.

De kosten voor deze stadsgids/singer/songwriter zijn 35 euro.

Ook is het mogelijk dat Ben vanaf Oosterwijtwerd meevaart. Hij zingt dan tijdens de vaart naar Appingedam 2x 20 minuten liedjes in het Gronings, Engels etc.

Hij vertelt in het centrum over de historie van Appingedam.

Samengevat:

Gidsen op de boot in het centrum van Appingedam en 3 liedjes met gitaar 35 euro

Rondvaart, gidsen en 3 liedjes+gitaar en rondleiding om of in de kerk 45 euro

Varen vanaf Oosterwijtwerd 2x 20 min liedjes, in het centrum gidsen tijdens rondvrt. 90 euro

Inlichtingen: 061 1536044 of benzuur@gmail.com

